

Beste God,
wie of wat je bent, weten we eigenlijk niet.
We komen je bijna nooit tegen.
Maar we geloven wel dat je op een of andere manier
iets te maken hebt
met het draaien van deze aardbol,
met het goed draaien van onze school,
met het lukken van een relatie,
met de speelsheid en het lachen,
met de vreugde en het plezier
en de steun die we voor elkaar kunnen betekenen.
Geef ons voldoende kracht
om dit nieuwe schooljaar aan te vatten.
Geef ons de moed eraan te beginnen
en om te herbeginnen aan wat misloopt.
Geef ons een extra portie kracht
voor de moeilijke situaties
die we zullen meemaken.
En laat ons af en toe voelen
dat Jij de motor van onze hoop bent
waarbij we altijd terecht kunnen.
Help ons jouw Naam 'Ik zal er zijn voor jou'
te blijven herhalen, elke dag opnieuw,
's morgens en 's avonds,
en elk moment ertussen.
Amen.



Leeflicht

Jaargang 35
Nummer 1
September 2019

Als we het nieuwe begin zoeken, zal het ons vinden.

Jürgen Moltmann

Ons leven is een voortdurend beginnen.
Elk begin wordt gekenmerkt
door hoop, verwachting en belofte.
Bij elk begin wordt het leven nieuw,
aantrekkelijk, spannend.
Elk begin draagt in zich de vervulling
van wat het belooft,
maar de onzekerheid werpt ook
haar schaduw over elk begin.
Wie heeft er al niet eens gezegd:
"Was ik daar maar nooit aan begonnen?"
Als we aan iets nieuws beginnen,
valt niet te voorzien
wat er van terecht zal komen.
Al geven we vaak iets op,
toch beginnen we altijd weer opnieuw.
Zo krijgt ons leven gestalte.
Wie in staat is te herbeginnen,
is ook in staat te leven.

**Ik ben gelukkig,
ik ben nog maar 1 stap verwijderd
van een nieuw leven ...**

(een vluchteling)

**Hoop
is een lichtje
in je hart
dat vandaag moed
geeft en morgen kracht.**