

Goede God,  
we zoeken naar een balans  
tussen eenheid en verscheidenheid.

Help ons eerbied te hebben  
voor de uniciteit  
van elke mens

én van elke groep.

Help ons open te staan voor mensen  
die vervuld zijn

van uw Geest van verbondenheid.

Gij hebt ons de woorden van Jezus,  
van Paulus en van zovele zoekers  
uit onze traditie

en uit andere levensovertuigingen,  
gegeven om ons te inspireren  
en te helpen op onze zoektocht.

Wij danken U daarvoor.

Amen.

## DE WIJNSTOK EN DE RANKEN

De apostelen hebben  
Jezus ervaren  
als een bijzonder man,  
een uniek persoon.  
Hij leefde vanuit een  
innige verbondenheid  
met God die Hij Vader  
noemde.



Foto © Mia Verbanck

“Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij,  
maar in Hem die Mij gezonden heeft;  
en wie Mij ziet,  
ziet Hem die Mij gezonden heeft.”

*Johannes 12,44-45*

Vanuit zijn band met de Vader  
was Jezus een en al zorg voor mensen.  
Hij voelde zich intens met hen verbonden.  
Jezus legde zijn apostelen die verbondenheid uit met het  
beeld van de wijnstok en de ranken. (Johannes 15,1-8)  
Nabbi vertaalt de tekst van Johannes op kindermaat.

We zijn niet het individu,  
hoe hard we dat ook wensen.  
We zijn ook niet het collectief.  
Want daarin verdwijnen we  
en worden we anoniem.  
We zijn de verbondenheid.  
We zijn wie we liefhebben.  
We zijn wie ons liefheeft.

Daardoor zijn we allemaal iets nieuws, op elk moment.  
Guillaume Van der Stighelen (°1955) in *Echt*,  
Uitgeverij Lannoo, p. 102



LEEFTOCHT

Jaargang 34

Nummer 6

Februari 2019