

Gedicht

Met mijn tenen
voel en tast ik
voor ik de stap waag

Door mijn wreef
lopen fijne beentjes
die mijn voet laten bewegen

Met de buitenkant van mijn voet
sta en ga ik

In de zachte uitholling
ben ik kwetsbaar

Met mijn hiel
vertrappel ik
en zoek ik stevigheid

Met mijn enkel
beweeg ik soepel

Met mijn blote voet
heb ik contact met de wereld

Heer, maak ons wijs

Geef ons inzicht
in wat groter is

Geef ons geduld
om het dwaze te overstijgen

Geef ons een zoekende geest

Help ons te zoeken
naar wat waar is

Help ons te zoeken
naar wat belangrijk is

Help ons te selecteren
waar het echt om gaat

Heer, geef ons wijsheid

Twijfel is het begin van wijsheid.

(Réné Descartes)

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.

De wijze heeft geen onwrikbare beginselen.
Hij past zich aan anderen aan. (Lao-tse)



Leefrecht

Jaargang 34

Nummer 5

Januari 2019