

Tedere en Nabije God,  
laat uw liefdevolle mildheid  
en rustgevende zekerheid  
over ons stromen  
als zijdezachte olie.

We vragen U dat het parfum  
van uw zachte geestkracht  
ons doordringt  
en op onze huid blijft kleven.

We vragen U dat het aroma  
van onze menslievendheid  
anderen mag sterken.

We bidden dat we zorg dragen  
voor onze eigen binnenkant  
en regelmatig tijd nemen  
voor 'een spirituele oliemassage'.

Dat vragen we U door Jezus Messias  
die mensen heel nabij was  
vanuit de intieme band  
die Hij met U opbouwde.  
Amen.

## ZORG VOOR DE MEEST KWETSBARE

Een man gaat op reis van Jeruzalem naar Jericho.  
Onderweg wordt hij door rovers overvallen.  
Ze laten hem voor dood liggen.  
Een priester komt voorbij, maar loopt verder.  
Een leviet loopt in een boog om hem heen.  
Een Samaritaan houdt halt,  
verzorgt de wonden van de man met olie en wijn,  
en brengt hem naar een herberg.  
Daar geeft hij de waard geld  
en vraagt hem tot bij zijn terugkeer  
voor de man te zorgen.  
*Lees de volledige tekst in het Lucasevangelie 10, 25-37*

Je valt, je snijdt je, je wordt aangereden ...,  
je geraakt gewond.  
Een hulpvaardige medemens snelt te hulp,  
dient zelf de eerste zorgen toe,  
of haalt er een verpleger of dokter bij.  
De bekommernis van de ander doet deugd.  
Betrokken aanwezigheid werkt  
verzachtend, helend en genezend.

Je voelt je uitgesloten,  
je bent het mikpunt van pesterijen,  
je hebt verdriet of pijn,  
je hebt het thuis moeilijk ...  
je voelt je tot in je diepste zijn gekwetst.  
Een luisterend oor, een schouderklop,  
een knuffel, attent en respectvol zwijgen,  
een doorleefde aanwezigheid,  
iemand die met je waakt en bidt ...  
ze zijn als zijdezachte olie,  
als balsem voor je ziel.

Dat we zo'n mensen mogen worden  
en zo'n mensen mogen zijn.



LEEFTOCHT  
LIGHT

jaargang 33  
nummer 3  
november 2017