

Goede Vader,

Gij hebt onze naam geschreven
in de palm van uw hand.

Voor U zijn wij elk
'enig',
'uniek',
'echt'.

Help ons
om in ons op weg gaan,
ons niet te laten verleiden
door 'schijn'.

Help ons
trouw te blijven
aan onze 'oorspronkelijkheid',
aan onze 'authenticiteit'.

Dan zullen wij schitteren
als echt goud!

Amen.



LEEFTOCHT
LIGHT

jaargang 33
nummer 4
december 2017

“Het is niet al goud wat blinkt.”

In deze periode van het jaar ligt er in de winkels
weer heel veel te blinken!
Goudkleurige kerstballen, slingers, engeltjes ...
Goudkleurige schoenen, jassen, kledingstukken ...
Om maar te zwijgen van alle 'vergulde' juwelen en
sieraden die de ogen uitsteken.
Ze blinken allemaal, ze schitteren,
ze trekken aan en kosten niet veel!
Maar ze zijn zo 'onecht', zo 'namaak', zo 'schijn'.
Als je ze koopt, voel je je vaak bedrogen.
Ze verkleuren, gaan niet lang mee,
het laagje goud wordt lelijk
en gaat er uiteindelijk zelfs af.
Pas dan zie je dat wat eronder zit, niet echt is!

Echt goud wordt mooier met de jaren.
Het verraad z'n puurheid en zuiverheid
door de duurzaamheid.
Trouwringen worden in echt goud gemaakt
in de hoop dat ze voor eeuwig verbinden.
Dwars door alles heen blijft puur goud
schitteren en uitstralen.
Kiezen wij ervoor om 'echt' te zijn?

Onze wereld heeft nood aan
'authentieke mensen'!

Om ons aan te spiegelen,
om over te lezen, te leren en na te leven,
om in dialoog mee te gaan,
om ons te vormen, zoals

Dorothee Sölle,
de sterke madam die de dialoog tussen geloof en politiek
aanging.

Franciscus, de paus die eigentijds–tegendraads oproept
tot engagement voor een duurzame samenleving.

de dalai lama, de boeddhistische spirituele leider die blijft
oproepen tot mededogen.

Sherin Khanan, de eerste vrouwelijke imam die voor
vrouwenrechten in de islam ijvert.

...